

Krummenyt for Blå MIDI – December 2017

”Nu har vi altså jul igen, det la’r sig ikke skjule
Og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule...”
-Holger Buchhave 1956.

Sådan var det også hos de blå MIDI’er da nissen Julius flyttede ind, den 1. december.
Begejstringen var stor over nissehus og spillopper. ☺

Hver morgen var ungerne forventningsfulde for at se om nissen mon havde skrevet et brev til os, og om han havde lavet rav i den i nattens løb.

Sådan gik det meste af december. Han havde os vidt omkring, den gode Julius. Det blev blandt andet til:



Ud over det blev der klippet til den helt store guldmedalje, bagt og trillet havregrynskugler.

Vi fejrede også fødselsdag for både August GB og for Elias – Tillykke med de 4 år!

Udover at læse brevet fra Julius, så bestod vores morgensamlinger af en masse julesange. Vi sang flere af ”de gode gamle”, i håb om at de kunne være med rundt om juletræet ☺

Vi hørte juleevangeliet om hvordan det gik til den gang Jesus blev født. Vi legede det også, med de forskellige roller.

Til frokost tændte vi kalenderlys, trak et tal af vores ”nedtællingskalendervæg” og trak et navn fra nissehuen for at se hvem der skulle have deres honnighjerte med hjem.

Vi vil gerne sige tak til alle de forældre der var med til at runde hele juleræset af til årets sidste fredags morgensamling. Det var skønt at være så mange sammen.

Et år er nu afsluttet og et nyt år er begyndt. Tak for det gamle, og vi glæder os til de mange spændende ting som 2018 vil byde på for de Blå MIDI’er.

